

Liturgie zondag 1 september

Woord van welkom

Intocht: Psalm 113: 1

Bemoediging en groet

Psalm 113: 2

Gebed om ontferming

Gloria: 117a beide coupletten

Gebed bij de opening van het Woord

Kinderen / Kinderlied

1^e lezing: Deuteronomium 24: 17-22

Psalm 146: 3, 4

2^e lezing: Lucas 14: 7-14

Psalm 146: 4

Verkondiging

Orgelspel

Lied 657: 1, 4 Zo lang wij ademhalen

Gaven

Viering van Schrift en Tafel

NODIGING

Lied 385: 1, 2, 3 De tafel van samen

Voorganger : Vrede met u allen

Gemeente : **VREDE OOK MET U**

Voorganger : De harten omhoog

Gemeente : **WIJ HEFFEN DIE OP TOT DE HEER**

Voorganger : Brengen wij dank aan de Heer, onze God

LOFGEBED

Lied 404^e Heilig, heilig, heilig

INZETTINGSWOORDEN

Lied 407b Als wij dan eten van dit brood

Voorganger:

Zend dan o God, Uw Geest in ons midden, en geef ons vrede.

WIJ BIDDEN:

Onze Vader, lied 369b

UITDELINGSWOORDEN

RONDGANG VAN BROOD EN WIJN

Dankgebed, voorbeden

Slotlied:885 beide coupletten Groot is uw trouw

Zending en zegen